

Lukas 13:6-9

- 6 En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand had een vijgenboom, die in zijn wijngaard gepland was. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond die niet.
- 7 Toen zei hij tegen de wijngaardenier: Zie, ik kom nu al drie jaar vrucht zoeken aan de vijgenboom en vind die niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde nutteloos?
- 8 En hij antwoordde en zei tegen hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb.
- 9 Wellicht dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan moet u hem alsnog omhakken.



Galaten 5: 22

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.