

# STEUNPILAREN



**GEVAAR**



# STEUNPILAREN

7Vergeet niet wat de Amalekieten u hebben aangedaan tijdens uw tocht uit Egypte. 18Toen u uitgehongerd en uitgeput was hebben ze gewetenloos, zonder enig ontzag voor God, de achterhoede overvallen, waar de zwaksten zich bevonden. 19Vergeet het niet! En wanneer straks de HEER, uw God, u vrede heeft gegeven in het land dat u als grondgebied van hem krijgt, door u te verlossen van de vijanden die u omringen, zorg er dan voor dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert.

# STEUNPILAREN



STRIJD



# STEUNPILAREN

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.

# STEUNPILAREN



STRIJD

# STEUNPILAREN



STEUN

# STEUNPILAREN



Het gebaar van ons leven moet zijn:  
*Ik wijs naar God, ik verwacht het  
van Hem.*

# STEUNPILAREN



OVERWINNING



# STEUNPILAREN



Het kruis op Golgotha dat  
is onze banier  
Ons overwinningsteken!