

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

(Matteüs 5: 14 – 16)

You're here to be light, bringing out the God-colors in the world. God is not a secret to be kept. We're going public with this, as public as a city on a hill.

(Matth. 5:14 MSG)

Je bent hier om licht te zijn en Gods kleuren in deze wereld naar buiten te brengen. God is geen geheim om te bewaren. We gaan hiermee openbaar, zo openbaar als een stad op een heuvel.

Eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de Kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.

(Efeze 5:8-9 NBV)

Gerechtigheid in de Bijbel

Vrede bewaren

Eerlijk zijn en de waarheid spreken

Medeleven tonen

Wezen beschermen en weduwen bijstaan

Zorg voor de armen

Omzien naar elkaar

Oog voor de zwakken

Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. (1 Joh. 3:1)

Vrienden noem ik jullie. (Joh. 15:15)

Wij zijn als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof. (Rom. 5:1)

Wie in Jezus is, is bevrijd van de wet van zonde en dood. (Rom. 8:1-2)

Aan de heiligen, de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. (Efeze 1:1)

In Christus geschapen om de weg te gaan van de goede daden. (Efeze 2:10)

Wij hebben ons burgerrecht in de hemel. (Fil. 3:20)

Dankzij Jezus hebben wij door één Geest toegang tot de Vader. (Efeze 2:18)

Iemand die één is met Christus is een nieuwe schepping. (2 Kor. 5:17)

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

(Matteüs 5: 14 – 16)

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in Zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.

(Romeinen 12: 1-2)

Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die ten gronde gaat aan bedriegelijke begeerten, moet afleggen. Dat uw Geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden.

(Efeziërs 4: 22-23)

Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in **innig medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag** elkaar en **vergeef** elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, **kleed u in de liefde**, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.

(Kol. 3:12-14)

