

# Een vreemde eend



## Joh. 15:18-19 – **De haat van de wereld**

*<sup>18</sup>Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie.*

*<sup>19</sup>Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie.*

## 1 Petrus 2:11-17 – De goede levenswandel

*<sup>11</sup> Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen.*

*<sup>12</sup> Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken.*

*<sup>13</sup>Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld: van de keizer, de hoogste autoriteit,*

*<sup>14</sup>en van de gouverneurs, die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen.*

- 15 God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert.*
- 16 Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God.*
- 17 Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer.*

# Daniël 1



